

Færøerne Classic

5. - 10. juli 2021

Fugle - kultur - Natur



med Mads Bunch

Scanbird ApS

www.scanbird.com



Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde en rejse til Færøerne.

Vi har kaldt denne rejse for Færøerne Classic, fordi vi vil stifte bekendtskab med et bredt udsnit af natur- og kulturseværdighederne. Vi kommer på 4 af øerne, er på sejlture, ser Thorshavn og kommer på en flot fjeldvandring og ikke mindst besøger vi den fugleparadiset Mykines med mulighed for mange lunder (søpapegøje).

Det er ingen forudsætning at have kendskab til fugle eller Færøernes kultur, og lysten til at opleve kommer helt af sig selv.

Færøerne

18 øer i oceanet – kendt af enhver dansker og i areal mindre end Lolland-Falster – men til enhver tid overraskende, bjergtagende, smukke med deres monumentale grønne vulkanske former klædt i Atlantens skiftende lysspil. Specielt på øernes vest- og nordsider er der dramatiske, stejle fjeldsider og mange steder i 4-600 meters frit fald til havet. Og fuglene udgør en markant og levende del af helheden – til lands omkring indmarken ved de maleriske bygder og på de åbne fjeldheder samt selvfølgelig til havs.

Vi skal møde et moderne samfund, som er bygget op omkring fiskeri, og som lever i bevidsthed om bevarelse af naturen, den nordiske kulturarv og traditionerne. Den helt oplagte store turisme har endnu ikke indfundet sig, og de økologiske problemer omkring fiskebestande i forandring giver panderynken i forhold til ungeproduktionen hos flere af de vigtigste havfugle. Det gamle, eksemplariske samspil mellem natur og menneske står foran en prøvelse – også på Færøerne.

Øerne giver oplevelse og inspiration – naturen, lyset og kulturen – og har givet basis for en malerkunst, litteratur og musik, som ligger langt, langt ud over, hvad der var forventeligt i en befolkning af denne størrelse. Og også som turist bærer man det store indtryk med sig tilbage. Det er alligevel ikke så mærkeligt, at en omfattende undersøgelse foretaget af National Geographic Traveler med deltagelse af 552 internationale rejseeksperter for få år siden bragte Færøerne på førstepladsen blandt 111 øsamfund i hele verden. Kernespørgsmålet var at finde indbydende rejsemål med uspolet natur.



Dag 1. Kastrup – Vagar, eftermiddag til Vestmanna

Morgenafgang fra Kastrup og med ankomst til Vágar med yderligere en time tjent på uret er der herefter stadig en hel dag til rådighed. Vores bus kører straks nordpå mod frokosten i Gjógv på Eysturoy, undervejs med de smukke indtryk af grønne dale, snævre fjorde og sunde og ind imellem afbrudt af de første af dagens i alt 5 tunneller. I Gjógv med navn efter den ikoniske havn i kløften, er der også tid til en første lidt længere tur i det grønne med bl.a. tejst, mallebukker, klippeduer og gærdesmutter, som viser sig frem og giver lyd på klippesiderne. Som en introduktion til det faste færøske lydbillede har indmarken naturligvis også strandkader, småsøver og dobbeltbekkasiner, og på havet ser vi efter rider, topskarver og de første lunder. Vi skal bo to nætter på byens eneste overnatningssted det attraktive og hyggelige Gjáargarður Guesthouse.

Dag 2. Gjógv

En hel dag i den lille maleriske by Gjógv på det nordligste Eysturoy, her ligger endnu et mageløst lille samfund nær Færøernes højeste punkt på hen ved 900 m. Naturhavnen er bygdens store seværdighed, som alle besøgende ønsker at se, hvor en høj trappe og slisken bruges til at trække bådene op.



Langs kanten af kløften ses mallebuk og tejst i øjenhøjde og ude på spidsen kan vi få øje på lunderne, når de kommer frem



fra deres huler og flyver ud på havet efter føde til ungerne. For enden af kløften, ud mod det åbne hav, står Marys bænk, et minde om Kronprinseparrets besøg i bygden.

Vi skal på en smuk fjeldvandretur (frivillig) af en tre-fire timers varighed op mod Ambadal. Også her er fantastiske naturoplevelser. Vi oplever mange slags hedefugle, bl.a. strandskader, dobbeltbekkasiner, lille regnspeve, almindelig kjove og storkjove.

Sidst på eftermiddagen er der tid til at slentre rundt på egen hånd og måske besøge kirken der har sin særlige historie, idet at den er den første kirke som er blevet indviet på færøsk.

Dag 3. Streymoy og Eysturoy

Der er heldagstur med bus fra det nordligste Eysturoy nedenunder Færøernes højeste top, Slættartindur, og til de nordlige dele af Streymoy. Ikke mindst besøger vi den lille bygd Saksun gennem den 10 km lange, grønne Saksundal. Bygden ligger enestående smukt med sin lille kirke i bunden af den smalle fjord klemmt inde mellem 7-800 meter høje fjelde - næsten klaustrofobisk med fjordens smalle udgang til havet. Og selvfølgelig igen med mange fugle at kigge efter. Herfra kører bussen til bygden Tjørnuvík nordligst på Streymoy. Det er et helt usædvanligt malerisk sted og derfor kendt fra mange turistbrochurer, men vi vil selvfølgelig også her kigge på indmarkens fugleliv og fx finde gærdesmutte ("musebroder") i en helt anden biotop end vores hjemlige. - før bussen kører os turen sydpå langs Streymoys østkyst til Tórshavn.




Dag 4. Tórshavn

I dag er det fredag og mulighed for at udforske Tórshavn på egen hånd. Det er også muligt at følge med Mads på en guidet tur i byen af ca. 3 timers varighed. Her vil vi starte med at gå ned til havnen og ud på den lille halvø Tinganes med regeringsbygningerne, der ligger ugenert mellem små, græsklædte træhuse i snævre gader. Fra Tinganes går op gennem byen forbi Lagtinget og William Heinesens hus og ind den smukke park, der fører op til Kunstmuseet, hvor flere træer er importeret fra Patagonien. Her, hvor der lige pludselig er træer, er der duer, solsort og rødhalse. Sammen oplever vi det fremragende kunstmuseum, hvor det bedste af Færøernes kunst hænger, bl.a. med et helt rum med malerier af Sámal Joensen-Mikines, der som navnet antyder, netop stammer fra Mykines. Efter besøget på museet, er der frokost på egen hånd. Resten af dagen kan bruges til shopping og videre udforskning af Tórshavn inden aftenens fællesmiddag.

Dag 5. Mykines





Med en god bus og en række tunneller er afstanden til Mykines bare en behagelig og flot køretur fra Tórshavn. Vi skal med båden fra havnen i Sørvágur på Vágar for at opleve eller måske genopleve endnu en af de sagnomspundne øer – og i hvert fald den mest kendte. Turen derud går gennem fjorden med fantastiske udsigter til alle sider, ikke mindst passagen af Tindholmur med en høj, karakteristisk savtakket profil.

På Mykines kommer vi fra den høje trappe fra havnen direkte op i bygden. Vi møder de små farverige huse med stejl, grøn indmark omkring og elven ned midt imellem husene. For os der nu har været på Skúvoy, vil vi klart genkende vikingernes koncept og blik for mulighederne. Vi skal også videre til lunde-landet, som ligger lige oven for bygden, og hvorfra der er udsyn til de mange ynglende suler. Vejret og tiden må afgøre, hvor langt videre vi når på vores færd her, og så krydser vi især fingre for, at lunderne har en dag, hvor de er visible og på land i pænt antal. Der er ingen garanti, men med ændringerne af fødetilgangen i havet – først og fremmest de dårlige betingelser for at opfodre en unge – har lunderne ofte næsten alt for god tid til bare at slappe af på land, og så er Mykines lige stedet.

Efter lundebesøget er der tid til at se bygdens kirke og besøge øens lille café. Det er også fristende at tage en lille tur på den anden side af bygden for at få endnu et gensyn med fuglene på den færøske fjeldhede. Når vi er tilbage i Sørvágur, venter bussen for at transportere os den smukke tur tilbage til hotellet i Tórshavn.

Dag 6. Tórshavn - Kirkjuböur – Vágar – København

Vi starter dagen med at besøge Kirkjuböur på sydvestsiden af Streymoy. Hovedmålet er at besøge landets ældste og største kongsbondegård og den ufærdige middelalderbygning, Magnuskatedralen. Kongsbondegården er landets ældste og største med dele af træbygninger, der tussegammelt rækker tilbage til vikingetid. Der vil være kaffe og småkage i "røgstuen", rygning er dog forbudt i de historiske omgivelser! Uden for kongsbondegården skal vi også se Olavskirken, landets ældste kirkebygning, samt middelalderruinen af Magnus-katedralen, der er endnu et færøsk vartegn. Desuden er der her, som mange steder, en magisk udsigt til berømte ø-silhuetter, her Hestur og Koltur (hesten og føllet), og stranden og holmen rummer blandt meget andet topskarver, edderfugle, havterner og kjoer at se efter.

Om eftermiddagen skal vi på en helt usædvanlig sejltur. Vi kører videre til Vestmanna på Streymoy og skal så her sejle med udflugtsbåd til naturens storladne monumenter i form af fuglefjeldene på nordvestsiden af Streymoy: vi skal sejle under fjeldsider direkte op i 600 m, fritstående basaltsøjler, naturlige huler og broer og hertil ikke mindst lomvier og alke med dybe stemmer, der ekkoer mellem de høje klipper.

Herfra kører vi til lufthavnen, hvor der bliver tid til spise aftensmad (på egen regning) inden vi flyver hjem af. Vi lander i Kastrup sidst på aftenen.

Praktiske informationer

Pris: Pluspris 14.900 kr. per person i delt dobbeltværelse, pris for andre 16.550 kr. Ønsker du enkeltværelse koster det 2.600 kr. ekstra. Depositum 2.900 kr.

I prisen vil indgå

- Fly fra København
- Transport i turistbus ifølge program
- 5 nætter på hhv. Gjáargarður Guesthouse og Hotel Tórshavn.
- 4 x frokost, hvor af nogle som madpakke
- 4 x 2 retters aftensmad
- 1 x 3 retters aftensmad på hotel Hafnia
- 1 x Formiddagskaffe og småkage
- Sejltur til Mykines
- Sejltur ved Vestmanna
- Rejseleder fra Scanbird med fra København

I prisen indgår ikke drikke til måltiderne, frokost i Thorshavn, eventuelt Covid19 test, og personlige fornødenheder.

Tilmelding: Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på Politiken Plus' hjemmeside <https://politiken.dk/plus/rejser/>, herefter får du tilsendt en faktura.

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.

- Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et på 2.900 kr. pr. person
- 59 – 30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens pris.
- Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til turens pris.

Forsikring

I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder på Færøerne, eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver, at vore kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis uheldet er ude. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring, skal det gøres i forbindelse med bestilling af rejsen.

Er turen anstrengende? Turen er sammensat således, at dagsturene ikke vil være fysisk anstrengende. Men der bliver god mulighed for at røre sig. Kun på Mykines - og til dels i Gjógv - kan gåturen være meget anstrengende for dårligt gående. Fra Mykines havn går der en trappe op til øens plateau. Det er her byen, kirken og cafeen ligger. Herfra går der er lille sti op af en blød stigning til lundefjeldet, (dog vil fuglene også kunne ses fra plateauet). Stien fortsætter ud mod Mykines-holm og her bliver stien mere kuperet og til tider stejl. Det vil dog altid være muligt, at vende om eller bare sætte sig og nyde naturen og fuglene. Der er også to hyggelige caféer på øen, hvis man bliver kaffetørstig, samt en lille butik med håndværk og souvenirs. Omkring bygden Gjógv og havnen er det nemt at gå, men vandreturen op i fjeldet er relativt krævende den første times tid opad, men ellers helt anderledes behagelig hjemover. Men man kan naturligvis blive tilbage omkring bygden, hvor der altid er noget at se på.

Programmet: Vejr og vind kan have en afgørende indflydelse på, hvad der er muligt i forhold til det programlagte. Derfor kan ændringer i programmet forekomme.

Informationsbrev: Deltagerne vil ca. to måneder inden turen modtage et brev med praktiske oplysninger og mødetid i Kastrup.

Rejseleder: Mads Bunch. Du kan læse om Mads på vores hjemmeside tryk [her](#)

Arrangør og kontakt

Scanbird ApS

Tværmarksvej 40, 2860 Gladsaxe

Telefon: 234 234 04

Mail: scanbird@scanbird.com

Hjemmeside: www.scanbird.com

